



President's Message

When I commenced writing this report it was my intention to cover the activities of the Community and in particular to report to our members on the overall results of the recent Paniyiri Festival held on the weekend of 21st – 22nd May, 2005.

Unfortunately, while I intend to cover the festival although briefly, I also must dedicate this report to the recent death of Mr Alex Freeleagus, the Honorary Consul General of Greece in Queensland.

Alex Freeleagus passed away on Friday 3 June, 2005 while visiting Gladstone with the Ambassador of Greece in Australia, Mr Fotios-Jean Xydas. Both Alex and the Ambassador where in the company of Mr Peter Corones, the Mayor of Gladstone and were visiting Heron Island to enjoy one of the greatest spectacles to offer in Queensland, namely the Great Barrier Reef. They were enjoying a snorkel dive when Alex was overcome by a suspected heart attack after he returned to the boat.

The funeral service was conducted on Friday 10th June, 2005 at our Church of St George and over 1,500 people were in attendance.

In attendance were many dignitaries including:

Her Excellency, Ms Quentin Bryce AC, Governor of Queensland and Mr Michael Bryce. Mr Bryce, a friend of Alex's for many years, was also a pall bearer.

His Excellency the Ambassador for Greece in Australia, Mr Fotios-Jean Xydas.

The Honourable Anna Bligh MP, representing the Premier and the Queensland Government, who also was in attendance in her own right as a close friend of Alex Freeleagus as well as the Greek Community.

Similarly, the Honourable Jim Fouras MP, Member for Ashgrove and Acting Speaker of the House of Representatives.

The Chief Justice of Queensland, Hon. Paul de Jersey AC

The Leader of the Opposition in the House of Representatives, Mr Lawrence Springborg MP

The Right Honourable the Lord Mayor of Brisbane, Councillor Campbell Newman

The Deputy Lord Mayor of Brisbane, Councillor David Hinchliffe

The Honorary Consul of Greece in Queensland, Mr James Raptis OBE

Members of the Consular Corp

Members of the Judiciary and the Legal fraternity.

Former Governors and Lord Mayors were also in attendance and the list goes on and on.

There is no doubt, many people who have fond memories and experiences involving Alex. However, it is important that I reflect on the immense commitment made by Alex Freeleagus to the Greek Community and the greater Australian Community.

In the week following the death of Alex Freeleagus, the Premier of Queensland, Hon Peter Beattie MP, announced in the House of Representatives –

"it is with the greatest regret that I advise the House of the death of Mr Alex Freeleagus, the Hon Consul General of Greece in Queensland". He went on to say that Alex could widely be described as "a friend to everyone".

This is nothing short of the truth because that friendship was bonded with your everyday Australian and every day Greek-Australian, as well as people of position.

He inherited that trait from his father, Christy Freeleagus, whom Alex idolised as no other son would idolise their father. He had a reputation to maintain and this was a reputation of offering assistance when ever called upon.

He was thrust into the Consular role at a very young age and over his lifetime made the Greek Community proud, he made the Greek Government proud, but more importantly he made sure that Australia was given pride of place in anything he did. He was not only a proud Hellene but he was an Aussie through and through.

He occupied the Consular role for close to fifty years and during that period he assisted greatly in the development of the Greek Community of Queensland. He assisted in the continual development of the Greek Orthodox Community of St George. His father laid the foundation stone of the first church of St George in Charlotte Street, in the city. This foundation Stone is located in the entrance of the current Church of St George.

Alex assisted in the development of all the Greek Orthodox Churches and Parish Communities in South East Queensland. He was also appointed as a trustee of many Charitable Trusts established by numerous benefactors of the Greek Community, such was the trust that people had in Alex and there were no half measures.

I am sure that all fellow Presidents, Past and Present, members of our Women's Auxiliary, Other Officials, Members, Trustees join with me in expressing our sorrow but we have a sincere sense of gratitude to Alex for being our friend and the immense assistance given over all those years. We made sure that he knew of our immense gratitude.

When I assumed the Presidency of our Community, Alex immediately offered his assistance to make the role a little easier. He was never imposing or interfering. He offered counsel and I had no hesitation in listening to his advice. He would always let you think for yourself and make your own decisions and if he felt that the wrong direction was being taken, only then would he let you know his thoughts. He often said "we are in great shape cobber". Alex Freeleagus was my Mentor and I will miss him greatly.

Alex was a man of vision and we as a Community will miss him greatly. We must ensure that his legacy is maintained and the same continued level of enthusiasm is maintained and displayed.

We as a Community must acknowledge the role of the office of the Honorary Consul of Greece and how important that position is in the development of Australian – Greek relations. We therefore offer every assistance to Mr James Raptis in his position in this role.

As I stated at the beginning of this report, on the day that Alex died he was on a snorkelling trip off Gladstone. I was informed that during that outing he commented that – "this place is paradise". Alex loved the water and everything associated with it.

We offer our sincere sympathy to the Freeleagus and Nicolaides Families on their loss and in usual Greek custom I say to you – "may we all be in good health in order to remember Alex Freeleagus".

Now, reverting to the Paniyiri Festival I can report that this year's festival was nothing short of a great success. We recently held a meeting of all the Associations and I am happy to report that in all respects there were no complaints.

We have as yet not finalised the actual financial results but I can report that attendance was the highest ever. We estimate that approximately 15,000 people were in attendance on Saturday and about 35,000 on the Sunday.

We will report in the next edition of LOGOS on the exact financial results.

Emanuel Kallinicos
President

Registered

not clair

Μήνυμα Προέδρου

Όταν ξεκίνησα να συντάσσω αυτή την αναφορά η πρόθεσή μου ήταν να αναφερθώ και να καλύψω όλες τις δραστηριότητες της Κοινότητας και ειδικότερα την αναφορά προς τα μέλη μας σε σχέση με τα συνολικά αποτελέσματα της πρόσφατης εκδήλωσης «ΠΑΝΗΓΥΡΙ» που έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο στις 21η και 22η Μαΐου, 2005.

Δυστυχώς, παρ όλο που σκοπεύω να καλύψω το Πανηγύρι έστω και με συντομία , έχω επίσης την υποχρέωση να αφιερώσω την αναφορά αυτή στον πρόσφατο θάνατο του Κυρίου Αλέξανδρου Φρυλίγκου, Επιτίμου Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κουηνσλάνδη.

Ο Αλέξανδρος Φρυλίγκος αποδήμησε την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2005 κατά την διάρκεια επίσκεψης του και του Πρέσβη της Ελλάδας, Κυρίου Φωτίου Ξυδά, στην πόλη Γκλάντστοουν. Ο Κύριος Φρυλίγκος και ο Πρέσβης συνοδευόταν από τον κο. Παναγιώτη Κορώνη, Δήμαρχο της Γκλάντστοουν, και είχαν επισκεφτεί το νησί Χέρον για να απολαύσουν ένα από τα ωραιότερα αξιοθέατα που προσφέρει η Κουηνσλάνδη, συγκεκριμένα τον υδροβιότοπο Γκρέητ Μπάριερ Ρήφ. Καθώς απολάμβαναν καταδύσεις με αναπνευστήρα ο κύριος Φρυλίγκος αισθάνθηκε πολύ άσκημα αμέσως μόλις επέστρεψε στο σκάφος, από μία όπως αποδείχτηκε θανατηφόρα καρδιακή προσβολή.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέσθηκε την Παρασκευή 10^η Ιουνίου 2005 στην Εκκλησία μας του Αγίου Γεωργίου και την παρακολούθησαν πάνω από 1500 άτομα.

Παρόντες ήταν πολυάριθμοι επίσημοι μεταξύ των οποίων οι:

Η εξοχότητα της η Κυβερνήτης της Κουηνσλάνδης, κα. Κουεντήν Μπράης, και ο σύζυγός της Κύριος Μάικλ Μπράης. Ο κύριος Μπράης, παλαιός φίλος του κου Φρυλίγκου , επιπλέον συμμετείχε στη μεταφορά της σορού.

Η εξοχότητα του ο Πρέσβης της Ελλάδας, κος. Φώτιος Ξυδάς, που συντρόφευε τον κ. Φρυλίγκο την ώρα του πρόωρου θανάτου του.

Η Αξιότιμη κα. Άννα Μπλάη, ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης της Κουηνσλάνδης, η οποία επίσης ήταν παρούσα και ως προσωπική οτενή φίλη τόσο του κου. Φρυλίγκου όσο και της Ελληνικής Κοινότητας.

Παρομοίως, ο Αξιότιμος Δημήτριος Φούρας, Βουλευτής του Άσγκροβ και αναπληρωτής Πρόεδρος της Βουλής.

- Ο Ανώτατος Δικαστής της Κουηνσλάνδης, Εντιμότατος Πωλ ντε Τζέρσεη.
- Ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης της Βουλής των Αντιπροσώπων, κος. Λόρενς Σπρίνγκμπορντ..
- Ο Εντιμότατος Λόρδος Δήμαρχος της Βρισβάνης, Σύμβουλος Κάμπελ Νιούμαν.
- Ο Αντι- Δήμαρχος Βρισβάνης, Σύμβουλος Ντέιβιντ Χάτσκλιφ.
- Ο Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδας στην Κουηνσλάνδη, κος. Δημήτριος Ράπτης.

Μέλη του Διπλωματικού Σώματος

Μέλη των Δικαστικού και Δικηγορικού Κλάδων.

Τέως Κυβερνήτες και Δήμαρχοι και πλήθος άλλων ακόμη προσωπικοτήτων.

Χωρίς αμφιβολία, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν κοινές αναμνήσεις και εμπειρίες με τον κο. Φρυλίγκο, ωστόσο είναι σημαντικό να αναφερθούμε στην τεράστια δέσμευση που ανέλαβε ο κος. Φρυλίγκος τόσο προς την Ελληνική, όσο και την ευρύτερη Αυστραλιανή Κοινότητα..

Την Εβδομάδα που ακολούθησε τον θάνατο του κου. Φρυλίγκου, ο Πρωθυπουργός της Κουηνσλάνδης Εντιμότατος Πήτερ Μπίτυ ανακοίνωσε στην Βουλή των Αντιπροσώπων. –

" Με βαθύτατη λύπη πληροφορώ την Βουλή για τον θάνατο του κυρίου Αλέκου Φρυλίγκου Επίτιμου Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κουηνσλάνδη " και συνεχίζοντας πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι ο Αλέκος υπήρξε αυτό που γενικά μπορεί να περιγραφή σαν « Αγαπητός φίλος όλων».

GR

PO

Και αυτή είναι χωρίς υπερβολή η πραγματικότητα, οι δεσμοί της φιλίας τον έφερναν κοντά τόσο στους απλούς ανθρώπους Αυστραλούς και Ελληνο-Αυστραλούς, όσο και στους υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους.

Αυτό το χάρισμα ήταν κληρονομιά του πατέρα του Χρήστου Φρυλίγκου που ο Αλέκος τον θαύμαζε τόσο όσο κανένας γιος δεν θαύμασε τον πατέρα του. Είχε υποχρέωση να τιμήσει την φήμη του την φήμη εκείνου που προσφέρει την βοήθειά του όποτε κι αν του την ζητήσουν.

Χρίστηκε τον ρόλο του Προξένου σε πολύ νεαρή ηλικία και σε όλη την διάρκεια της ζωής του ήταν καμάρι και υπερηφάνεια για την Ελληνική Κοινότητα, για την Ελληνική Κυβέρνηση αλλά το σημαντικότερο είναι ότι πάνω από όλα σε ότι έκανε απέδιδε φόρο τιμής στην Αυστραλία. Δεν ήταν απλά ένας Περήφανος Έλληνας, αλλά ακόμη πιο πολύ ήταν πέρα για πέρα Αυστραλός.

Κατείχε το προξενικό αξίωμα για κοντά πενήντα χρόνια και στη διάρκεια αυτής της περιόδου βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη της Ελληνικής Κοινότητας της Κουηνσλάνδης, βοήθησε στην συνεχή ανάπτυξη της Ελληνικής ορθόδοξης Κοινότητας του Αγίου Γεωργίου. Ο πατέρας του, τοποθέτησε τον θεμέλιο λίθο στην πρώτη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην οδό Σάρλοτ στην Βρισβάνη. Αυτός ο ίδιος θεμέλιος λίθος βρίσκεται τοποθετημένος στην είσοδο της τωρινής Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου.

Ο Αλέκος βοήθησε στην ανάπτυξη όλων των Ελληνορθόδοξων Εκκλησιών και Ενοριών - Κοινοτήτων της Νότιο Ανατολικής Κουηνσλάνδης. Ακόμη ήταν διορισμένος επίτροπος σε πολλά Φιλανθρωπικά καταπιστεύματα που ιδρύθηκαν από διάφορους ευεργέτες της Ελληνικής κοινότητας. Τόσο μεγάλη ήταν η εμπιστοσύνη που ο κόσμος είχε στον Αλέκο και δεν υπήρξαν αμφισβητήσεις σε αυτό.

Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συνάδελφοι Πρόεδροι (τέως και εν ενεργεία) τα μέλη του Βοηθητικού Συλλόγου Γυναικείων, άλλοι κρατικοί λειτουργοί, μέλη, επίτροποι, συμμετέχουν μαζί μου στην έκφραση της κοινής μας θλίψης αλλά ταυτόχρονα διατηρούμε μια ειλικρινή αίσθηση ευγνωμοσύνης προς τον κο. Φρυλίγκο τόσο για το ότι ήταν φίλος μας, όσο και για την ανυπολόγιστη συμπαράσταση που μας προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια. Φροντίσαμε να του δείξουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη μας.

Όταν εκλέχθηκα Πρόεδρος της Κοινότητάς μας, ο Αλέκος πρόσφερε αμέσως την βοήθειά του για να με διευκολύνει στον ρόλο αυτό. Δεν ασκούσε πίεση και δεν ανακατευόταν ποτέ. Πρόσφερε την συμβουλή του και ποτέ δεν δίστασα να την ακούσω. Πάντοτε σε άφηνε να σκέφτεσαι και να παίρνεις μόνος τις αποφάσεις σου και μόνον αν πίστευε ότι η απόφαση ήταν λανθασμένη, μόνον τότε θα σου αποκάλυπτε τις σκέψεις του. Συχνά έλεγε « είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση φίλε» Ο Αλέκος υπήρξε ο καθοδηγητής μου και θα μου λείψει πολύ.

Ο Αλέκος υπήρξε ένας οραματιστής και θα λείψει σε όλους μας ως Κοινότητα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το όραμα του θα συνεχιστεί και ότι θα συνεχίσουμε να επιδείχνουμε τον ίδιο ενθουσιασμό που διακατείχε και εκείνον.

Ως Κοινότητα χρειάζεται να αναγνωρίζουμε τον ρόλο του γραφείου του Επίτιμου Προξένου της Ελλάδας για το πόσο σημαντική είναι αυτή η θέση στην ανάπτυξη των Αυστραλιανών – Ελληνικών σχέσεων. Για το λόγω αυτό θα προσφέρουμε αμέριστη συμπαράσταση στον Κύριο Δημήτριο Ράπτη στην θέση και τον ρόλο αυτό.

Όπως δήλωσα στην αρχή αυτής της αναφοράς την ημέρα του θανάτου του, ο Αλέκος βρισκόταν σε μια εκδρομή για καταδύσεις έξω από την Γκλάντστοουν. Όπως έμαθα, κατά την διάρκεια της εκδρομής ο Αλέκος ακούστηκε να λέει «αυτός ο τόπος είναι παράδεισος». Τόσο πολύ αγαπούσε το νερό και κάθε τι που σχετιζόταν με αυτό.

Προσφέρουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες Φρυλίγκου και Νικολαϊδη για την απώλειά τους και όπως είναι η Ελληνική συνήθεια να λένε, « να είμαστε όλοι καλά για να θυμόμαστε τον Αλέξανδρο Φρυλίγκο».

Επιστρέφοντας τώρα στο Πανηγύρι, μπορώ να αναφέρω ότι ο εορτασμός της φετινής χρονιάς υπήρξε μεγάλη επιτυχία. Πρόσφατα διοργανώσαμε συγκέντρωση με συμμετοχή όλων των Συλλόγων και με χαρά μου αναφέρω ότι δεν ακούστηκε το παραμικρό παράπονο.

Επί του παρόντος δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει τα πρακτικά των οικονομικών αποτελεσμάτων αλλά είμαι σε θέση να αναφέρω ότι η προσέλευση επισκεπτών υπήρξε μεγαλύτερη από όλες τις προηγούμενες. Υπολογίζεται ότι περίπου 15000 άτομα παρακολούθησαν το Σάββατο και περίπου 35000 την Κυριακή .

Στην επόμενη έκδοση του «ΛΟΓΟΣ» θα ανακοινώσουμε τα ακριβή οικονομικά αποτελέσματα.

Εμμανουήλ Καλλίνικος

Πρόεδρος

gistered

not clain